

**EVANGELIE Mt., 10, 37-42**

*Wie zijn kruis niet opneemt, is Mij niet waardig; wie u opneemt, neemt Mij op.*

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Matteus

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen  
„Wie vader of moeder meer bemint dan Mij,  
is Mij niet waardig;  
wie zoon of dochter meer bemint dan Mij,  
is Mij niet waardig.  
„En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt,  
is Mij niet waardig.  
„Wie zijn leven vindt, zal het verliezen,  
en wie zijn leven verliest om Mijnentwil,  
zal het vinden.  
„Wie u opneemt, neemt Mij op;  
en wie Mij opneemt,  
neemt Hem op die Mij gezonden heeft.  
„Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is,  
zal ook het loon van een profeet ontvangen ;  
en wie een deugzaam mens opneemt,  
omdat het een deugzaam mens is,  
zal ook het loon van een deugdzaam mens ontvangen.  
„En wie een van deze kleinen  
al was het maar een beker koud water geeft,  
omdat hij mijn leerling is,  
voorwaar, Ik zeg u  
Zijn loon zal hem zeker niet ontgaan."  
Woord van de Heer.